



Maranatha Mare

Oktober 2016

Jaargang 43 No 8

*By die poskantoor as nuusblad geregistreer*

## Hoe herken ik Hem?

Soms zit ik vol met vragen  
als de Heer terugkomt, hoe herken ik Hem?  
zou Hij nu gewoon een spijkerbroek dragen,  
en reist Hij dan ook met de bus en met de tram?

Misschien heeft Hij bij zijn wederkomst geen baard,  
of draagt Hij stoere Nikes, in plaats van sandalen,  
heeft Hij hooguit zijn lange haar in een paardenstaart  
en vertelt Hij nog steeds van die prachtige verhalen.

Stel dat Hij een Gameboy heeft, of een Nintendo PSP  
en wie weet twittert Hij er via het internet lustig op los  
en alle kinderen doen er on-line vrolijk aan mee  
of zoekt Hij juist de stilte op van strand of bos?

Zou Hij deze keer soms over het water surfen  
en ons opnieuw met wonderen verbazen?  
Wie zou in Hem geloven nog aandurven  
in een tijd waarin geloven iets lijkt voor dwazen.

Zou Hij de mensen weer aan zich weten te binden?  
Heeft Hij de wonden nog in Zijn handen staan?  
Hopelijk weten Zijn ogen mij te vinden  
als Hij mij dan op het station ziet staan.

Als de Heer terugkomt, hoe herkennen wij Hem dan?  
wordt Hij dan niet opnieuw bespuugd en geketend?  
Misschien vinden we Hem wel in iedere vrouw en man  
doordat Hij in onze naaste ziet wat Hij voor ons betekent.

*<https://bewustzin.wordpress.com/gedichten-3/>*



### **In de cirkel van Gods tegenwoordigheid**

Ik kwam een keer in Engeland bij een predikant aan huis. Aan een muur hingen een en al kruizen. Zoals sommige mensen lepeltjes verzamelen op hun reizen, verzamelt zij kruizen.

Verschillende christelijke tradities en verschillende culturen waar de Christelijke religie voorkomt, hebben hun eigen versie van het kruis. Het Hugenotenkruis. Het Koptische kruis. De Oosters-Ortodokse kruizen. De kruizen van Afrika, Zuid-Amerika, noem maar op.

In Engeland ziet men vaak het Keltische kruis – het kruis met een cirkel. Ik was benieuwd waar de cirkel vandaan komt.

De boom met Kerst en eieren met Pasen zijn geen origineel christelijke symbolen. Nergens in de bijbelse verhalen over Jezus' geboorte en opstanding is er teken daarvan. Ze komen uit oude Germaanse gebruiken die met christelijke inhoud werden gevuld toen de Germanen zich tot de christelijke religie bekeerden.

Zo is de cirkel een oud Keltisch symbool dat met christelijke inhoud gevuld werd toen de Kelten de christelijke religie aannamen.

Door de *Caim*, de cirkel, geeft men erkenning aan de tegenwoordigheid van God die je geheel omringt en beschermt. Het gebed dat erbij hoort:

*Circle me o God  
Keep hope within  
Despair without.*

*Circle me o God  
Keep peace within  
Keep turmoil out.*

*Circle me o God  
Keep calm within  
Keep storms without.*

*Circle me o God  
Keep strength within  
Keep weakness out.*

Volgens het Keltisch begrip is het levensreis niet lineair, van punt A naar punt B. De reis verloopt in cirkels, een spiraal van cirkel op cirkel van geloof en ervaring. In dit alles toeven we in de cirkel van Gods liefde.

De cirkel van bescherming betekent niet dat we tegen het leven zelf worden beschermd. Op de levensreis zullen we het leven in zijn volle verscheidenheid ervaren – het goede en ook de uitdagingen daarvan. We zullen wel eens bang zijn, soms verlies en verdriet ervaren, soms geschokt zijn en verdwaasd. Dit alles hoort erbij. Daar komen we niet onderuit.

Toch kunnen we ons midden in dit leven veilig en geborgen voelen als we vertrouwen op de allesomvattende belofte van (zoals een ander Keltisch gebed het uitdrukt):

*Christus met ons,  
voor ons,  
boven ons,  
onder ons,  
achter ons.*

Omringd door Christus, kunnen we zeker zijn van de kracht van God. In Christus en door de kracht van God wordt de angst van de ziel overwonnen en vinden we vrede.

God is met ons, omringt ons met Gods eeuwige tegenwoordigheid. Want de cirkel is ook symbool van eeuwigheid – heeft geen begin en geen einde.

In de cirkel van Gods tegenwoordigheid blijven we staande.

Want we staan op heilige grond.

**Yolanda Dreyer**

*Erkenning: Deborah K. Cronin. 1999. Holy ground: Celtic Christian Spirituality. Nashville, TN: The Upper Room*

## **Gemeentenieuws**

De grootmoeder van Tanya van Wyk is op maandag 5 september op 85 jarige leeftijd overleden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Tanya en haar moeder Wilma, zij moesten eerst in Januari afscheid nemen van broer en zoon Toby, hij was maar 33 en nu van moeder en oma. De uitvaartdienst vindt plaats op maandag 12 september om 14h00 in de Parkrand Hervormde Kerk in Boksburg en werd waargenomen door Tanya zelf.

Wij willen graag in onze gedachten en gebeden denken aan de mensen in onze gemeente en belangstellenden, die ziek of herstellend zijn of te maken hebben met ouder worden en de gevolgen daarvan : Mike en Rina Knoester, Dick en Janny van den Eijkel, Ria Prins, Wilma Strydom, Amanda Knoester en Diets Hiddema.

De 71<sup>ste</sup> Algemene Kerkvergadering van de Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika vindt plaats vanaf zondag 2 oktober tot vrijdag 7 oktober 2016 bij de Universiteit van Pretoria. Onze gemeente word vertegenwoordigd door Ds Yolanda Dreyer, en ouderling Ferry van der Kuil. Tanya van Wyk gaat ook mee naar de vergadering als docente van de universiteit. Wij wensen Yolanda en

Ferry en Tanya sterkte met alle besprekingen en besluiten en informatie van deze komende week.

Yolanda gaat na afloop van de AKV, drie maanden op een sabbatical van de universiteit. De eerste zes weke van de drie maanden gaat Yolanda op een uitgebreide reis naar het buitenland en zullen wij gebruik maken van gast predikanten. Wij wensén Yolanda een goede reis en rust tydperk.

### **71ste AKV – wat sê die afgevaardigdes?**

Nadat ek verlede week lidmate en predikante se se verwagtinge van die komende Algemene Kerkvergadering weergegee het, het ek afgevaardigdes van die vergadering genader en hulle gevra waarna hulle uitsien op die vergadering en waarteen hulle opsien. Hier is van die terugvoer:

Ek sien **uit** na die eerskomende AKV:

- omdat ek die hoop en vertroué het dat elke deelnemer onder leiding van die Gees opnuut sal besef dat ons eintlik besig is met die kerk van Christus en sy opdrag, naamlik Gaan uit en maak dissipels van al die nasies... en dat eie gedagtes oor en bewegings binne ons Kerk absoluut daaraan ondergeskik is en gehoorsaam daaraan moet wees
- omdat ek die samesang tydens die vergadering so geniet. Ek sien veral daarna uit om aan die VONKK-liedere blootgestel te word. Ons in klein gemeentetjies wat nie altyd 'n vaste orrelis het nie, sukkel maar om nuwe liedere te leer ken en baas te raak
- want dis telkens vir my 'n kosbare voorreg om te besef dat ons hele Kerk, elke gemeente en elke predikant, hier saam is in een vergadering om saam te praat, saam te bid en saam te besluit oor dit wat ons as Kerk moet doen om steeds kerk van die Here in die toekoms te bly
- want dis heerlik om tydens die vergadering ou kennisse weer te ontmoet, soos die predikante van die gemeentes waar ek vantevore was. Dis ook lekker om nuwe mense te leer ken, veral in die kleingroepe waarin 'n mens sit
- want die manier waarop die vergadering ingerig word om ronde tafels gaan dit moontlik maak dat elkeen se stem gehoor kan word tydens die vergadering, al is dit net in kleingroepgesprekke
- omdat ek hoop dat daar nou al genoeg afstand gekom het van die pynlike skeuring wat die Kerk ondergaan het sodat ons kan wegstap daarvan en die vergadering hom voluit daaraan kan wy om dinamies vorentoe te beweeg

- omdat ek as vroulike afgevaardigde dit beleef dat daar glad nie teenoor my gediskrimineer word nie en my stem net soveel tel as al die ander afgevaardigdes s'n
- want dit wil vir my lyk of die agenda ingerig is om die vergadering te lei sodat gefokus kan word op sake wat regtig belangrik is vir die welwees van die Kerk en dat ons hopelik nie ons tyd gaan mors met die deurworstel van eindelose verslae nie

Ek sien **op** na die vergadering

- want dis asof die krimpende getalle en kwynende finansies besig is om die Kerk lam te lê. As kerkraadslede hoor ek gaan na die vergadering toe, sê hulle omtrent almal vir my: Jy beter net sorg dat ons minder heffings betaal
- want ek krimp ineen as ek dink dat die debat oor homoseksualiteit weer op dieselfde manier as tydens die vorige vergadering gevoer gaan word. Ek is die pa van 'n gay kind en die harde standpunte wat ingeneem is, het my diep seergemaak

*Ds Etienne Fourie (Blitspos 22 september 2016)*

## **Kwetsbaarheid in de kerk**

### **Arie de Rover: "Bij Hem doorzichtig zichtbaar zijn"**

Als er ergens een plek is waar mensen kwetsbaar en eerlijk zouden moeten zijn, dan is het de kerk. Maar in de praktijk blijkt dat vaak lastig. En dat is zonde, vindt Arie de Rover, counselor, spreker en auteur van 'Leven na de genadeklap'.

*"Nederig en dankbaar accepteer ik uw nominatie voor het presidentschap van de Verenigde Staten."* Met deze woorden opende Donald J. Trump zijn acceptance speech op de Republikeinse Nationale Conventie in Cleveland. Zelden zag ik zo'n grote kloof tussen de woorden die iemand uitsprak en de uitstraling van de persoon. Met een chic woord uit de communicatiewetenschappen heet dit fenomeen incongruentie. Wat je ziet, komt niet overeen met wat wordt gezegd. Donald op zijn Trumps horen zeggen dat hij nederig iets accepteert, is hiervan een schoolvoorbeeld.

### **Kerk en kwetsbaarheid**

Aan deze kloof moest ik denken bij de combinatie kerk en kwetsbaarheid. Twee grootheden die niet als vanzelfsprekend bij elkaar passen. De kerkgemeenschap staat niet bekend als een plaats waar je uitgesproken kwetsbaar kunt zijn. Het lijkt vaker een plek waar je jezelf liever mooier voordoet dan dat je er onbevangen de eerlijke (en vaak ongemakkelijke) waarheid over jezelf deelt. En dat is oprecht jammer. Beter gezegd: zonde.

Daarmee mist de kerk misschien wel het meest essentiële kenmerk dat een gemeenschap als doel zou moeten hebben.

Als de kerk de oorsprong van haar naam wil waarmaken – Kuriakos: wat van de Heer is – dan staat ze oog in oog met de meest kwetsbare Koning als voorbeeld. Kijken naar deze Koning is allesbehalve makkelijk. Jesaja zei het al: 'Zijn aanblik kon ons niet bekoren'. De naakte waarheid van Zijn kwetsbaarheid kleden we liever een beetje in. In de christelijke wereld wordt de gekruisigde Jezus, het toppunt van Zijn kwetsbaarheid, vaker mét een lendendoekje afgebeeld dan zonder. Alsof we Hem willen verplichten tot dezelfde vijgenbladtruc die we zelf uithaalden toen wij niet meer naakt (transparant) durfden te zijn. Onze moeite met kwetsbaarheid gaat terug op dat moment.

### **Volstrekt doorzichtig**

Wat een vrijheid moet het geweest zijn voor Adam en Eva om volstrekt doorzichtig te zijn zonder de angst om gekwetst te worden. Kwetsen was uitgesloten, er bestond namelijk geen oordeel. De kennis van goed en kwaad lag in handen van God en daar was het veilig. Toen grepen we, als opgehitste presidentskandidaten, naar de macht. We kregen kennis over goed en kwaad en gingen onszelf en de ander daarop beoordelen. Schaamte en angst werden geboren en ze begonnen als relatievirussen hun verziende werk. De relatie tussen Adam en Eva en hun verbondenheid met God werden diep aangetast. Ze verloren hun openheid en eerlijkheid. Van doorzichtig werden ze voorzichtig. Dit had – en heeft – een enorme impact op de menselijke ziel. Die onderlinge verbondenheid is een van onze sterkste basisbehoeften. Onze relatie met anderen is de toegangspoort van liefde en geborgenheid, de ingrediënten waar onze ziel naar snakt. Zonder liefde en verbondenheid kwijnt een mens weg in verstikkende eenzaamheid en zinloosheid.

Geen wonder dat het verlangen naar kwetsbaarheid groot is. Het raakt en ontroert ons als we een ontmoeting hebben met oprecht kwetsbare mensen. Het voelt alsof de ander de poort van zijn ziel wijd openzet en je toestaat een kijkje te nemen op de gevoeligste plek van zijn leven. Zo'n ontmoeting is een liefdevolle uitnodiging om ook de deur van je eigen ziel voorzichtig te openen. Kwetsbaarheid leidt tot kwetsbaarheid.

### **Angst en schaamte**

Het vraagt moed om kwetsbaar te durven zijn. Die moed is bijna niet op te brengen als je nog erg veel last hebt van angst en schaamte. Zolang deze gevoelens sterk aanwezig zijn, kies je liever voor een leven met maskers van stoerheid, perfectionisme, trots of schone schijn dan dat je jezelf blootgeeft. Liever een schortje van vijgenbladeren dan naakt.

Maar juist in de kerk zou geen vijgenblad meer te vinden moeten zijn. Toen God ons in het paradijs achter de struiken vandaan riep, werden we niet vernederend weggehoond, maar ontvingen we de grootste belofte ooit: het komt weer helemaal goed in ons verlangen naar diepe verbondenheid. Alle imperfecties, ja ook alle morele ontsporingen, staan Gods aanvaarding niet in de weg en kunnen onze zielswaarde nooit meer verminderen. De eerlijke, ongemakkelijke waarheid hoeft niet meer verzwegen, bedekt of overschreeuwd te worden. Het paradijs is teruggekomen, maar dan in de gedaante van het koninkrijk van God. De Koning van dat koninkrijk, Jezus, is de grootste vijgenbladblazer. Je mag bij Hem doorzichtig zichtbaar zijn.

### **Groeiplaatsen**

Kerken zijn oefenplekken van dat koninkrijk. Groeiplaatsen voor kwetsbaarheid. De belangrijkste oefening is om niet opnieuw naar de boom van kennis van goed en kwaad te grijpen. Alleen maar eten van de boom van het leven of, in koninkrijkstaal, van het levende brood. Uitleggen en uitleven dat Gods genade het denken in goed en kwaad overbodig heeft gemaakt. Wie zich namelijk gered voelt door een naakte, gekruisigde en kwetsbare Koning, ervaart dat hij schuldiger was dan hij ooit had kunnen denken, en tegelijk meer geliefd dan hij ooit had kunnen dromen. In de kerk draait het niet om moreel of immoreel, maar om relationeel. In de kerk draait het niet om 'wat heb je gedaan' of 'wat moet je doen?' maar: heb je al een intieme relatie met onze kwetsbare Koning? Christenen zijn geen moraalridders, maar ontvangers van ontredderde mensen. Dat doen ze door 'naakt' hun armen te spreiden. Net als hun Koning. De kracht van de kerk is haar uitnodiging tot kwetsbaarheid.

<http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/kwetsbaarheid-in-de-kerk/>



## Agenda oktober 2016

<b>zondag 2</b>	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Avondmaal
<b>dinsdag 4</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>donderdag 6</b>	17h30	FINCOM
<b>zondag 9</b>	10h00	Eredienst Ds. Tanya van Wyk Koffiedrinken
<b>dinsdag 11</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>donderdag 13</b>	19h30	Bijbelstudie Noorden – Rieneke Boer 011 704 3602
<b>zondag 16</b>	10h00	Eredienst Ds. Arie Kuyper
<b>dinsdag 18</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>zondag 23</b>	10h00	Eredienst Ds. Tanya van Wyk
<b>dinsdag 25</b>	9h00-13h00	Kerkkantoor
<b>donderdag 27</b>	10h00	KOFFIECLUB
<b>zondag 30 Hervormingsdag</b>	9h00	Gezamentlike eredienst voor Hervormingsdag bij gemeente Randburg Adres: 1 Kerk Ave, Randburg <b>GEEN EREDIENST in de Maranatha Kerk</b>

<b>Dienstrooster oktober 2016</b>				
	<b>2 oktober</b> <b>Avondmaal</b>	<b>9 oktober</b> <b>Koffiedrinken</b>	<b>16 oktober</b>	<b>23 oktober</b>
<b>1</b>	C Reinten	F vd Kuil	E de Jong	E Reinten
<b>2</b>	E de Jong	KJ Leeuw	C Reinten	F vd Kuil
<b>3</b>	J de Jong	J de Jong	D Kruger	R Boer
<b>4</b>	R Boer	D Kruger	M Letterie	M Letterie
<b>5</b>	I Pol	L Dibb	A Basson	HR Kettner
<b>6</b>	H Kettner			
<b>7</b>	M Letterie			
<b>Begroeting</b>	I Tanzer	W Kruger	P Reinten	H Kettner
<b>Bloemen</b>	H Kettner	I Pol	M van Zee	L Dibb
<b>Koffie</b>		R Boer A Knoester		

**Zondag 30 Oktober :**

Gezamentlike eredienst voor Hervormingsdag bij gemeente Randburg

Adres: 1 Kerk Ave, Randburg

**GEEN EREDIENST in de Maranatha Kerk**

### Verjaardagen oktober 2016

zondag 2	Patricia Kocsisek	078 219 8189
maandag 3	Tanya Griesel	078 503 2142
dinsdag 4	Charmain Lines	011 880 9551
dinsdag 4	Martin Kiewiet	011 662 1310
vrijdag 7	Nel van Driel	011 973 2354
zaterdag 8	Alice Basson	011 680 6669
donderdag 13	Mieke McDonald	011 475 4375
vrijdag 14	Monique Schmidt	011 864 1174
maandag 24	Yvonne de Koster	011 682 2163
dinsdag 25	Vian Venter	011 867 1189
dinsdag 25	Charlize Venter	011 867 1189
donderdag 27	Ellen van Weely	

<b>MARANATHA KERK</b>	
<b>Webadres</b>	<a href="http://www.nlgemeente.co.za">http://www.nlgemeente.co.za</a>
<b>Facebook</b>	<a href="http://tinyurl.com/FBMaranatha">http://tinyurl.com/FBMaranatha</a>
<b>Straatadres</b>	Sherborneweg 3, PARKTOWN
<b>Postadres</b>	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
<b>Predikante</b>	<b>Ds Yolanda Dreyer</b> 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
<b>Kerkkantoor</b> <b>Dinsdag ochtend</b> <b>9h00 – 13h00</b>	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
<b>Bank Details</b>	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805
<b>Scriba</b> <b>Redactrice Mare</b>	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
<b>Scriba Registratie</b>	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
<b>Kassier</b>	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
<b>Koster</b>	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
<b>Organist</b>	Milton Webber 081 493 9756 translations@telkomsa.net